

Vlieg/ski in Sillian

Jippie, de winter komt eraan! Jippie? Voor een vlieger? Jazeker... Mijn laatste bergvlucht is al weer een paar maanden geleden en de winter in aantocht betekent dat mijn volgende bergweek dichterbij komt!

In maart ga ik weer naar Oostenrijk. Een vlieg/ski reis naar Sillian met Action Air Sports. Weer? Ja: inmiddels ben ik een ervaren vlieg/ski-ganger. De laatste jaren iedere winter een week naar Dorfgastein en afgelopen jaar voor het eerst naar Sillian.

En ieder jaar weer zijn het geweldige weken. Uiteraard ben je ook in de winter afhankelijk van het weer. Maar.... als je niet kunt vliegen, ga je gewoon lekker skiën.

Sillian is een prima vlieggebied. Starten kan bij verschillende windrichtingen. Je mag er zelfs op de skipiste starten, bij geen of weinig startwind is dat zeer comfortabel. Ook de logistiek is uitstekend. De startplaatsen zijn vlak bij het eindpunt van de stoeltjeslift. Uitstappen met je pakzak is in het begin even wennen, maar na een enkele hilarische uitglijder krijg je vanzelf de slag te pakken. Het liftpersoneel houdt alles goed in de gaten en laat de lift langzaam lopen als er parapenters met pakzakken moeten uitstappen. Het landingsveld is eveneens vlak bij de lift. Even door de tunnel onder de weg door en instappen maar weer.



Loes Doornweerd

De inwendige mens verzorgen is absoluut geen probleem. Bij verschillende liftstations is een restaurant waar je prima je honger kunt stillen of, als het een beetje meezit en je even niet wilt vliegen, je een beetje kunt bijkleuren in een heerlijk winterzonnetje. Omdat Sillian aan de zuidkant van de Alpen ligt, heb je dus ook zuidhellingen. En als het een beetje zonnig is, komt daar ook in de winter of in het vroege voorjaar thermiek los.

Mijn eerste thermieklucht

was dan ook in Sillian. De hele groep kon opdraaien tot zo'n 3400 meter om een 'overlandje' te vliegen. Het uitzicht is dan echt adembenemend. Je kijkt hoog over alle besneeuwde toppen. Omdat ik nog niet zo ervaren was, dorst ik niet echt met de groep mee te vliegen naar de volgende plaats. Maar wat heb ik enorm genoten van het uitzicht. Het is echt heel bijzonder om een groot aantal vliegers van jouw groep op grote hoogte door het dal naar het volgende dorp te zien vliegen.

Eigenlijk kan ik stellen dat ik het vliegen in de winter heb geleerd. Iedere keer weer was ik vreselijk nerveus voor de start en – vooral – voor elke landing. Elk jaar twijfelde ik of ik vliegen nou eigenlijk echt leuk vond, of dat ik ermee doorging omdat ik het wel stoer vind om iets te doen dat niet iedereen doet. Maar vorig jaar is in Sillian het kwartje gevallen. Ik vind vliegen geweldig!

Grotendeels is dat te danken aan het instructieteam. Met eindeloos geduld heeft Carla Beekman mij door mijn stressmomenten heen geholpen. Gijs Stuurman heeft mij duidelijk gemaakt dat ik echt wat meer vertrouwen in mijn eigen kunnen moet hebben en met zijn geweldige inspirerende manier van doen laat Ronald

ten Berge mij vlieg oefeningen doen waarvan ik dacht dat ik ze nog helemaal niet durfde. Eén van de fijnste dingen van zo'n week vind ik dat iedereen op zijn eigen niveau kan vliegen. Niets moet, maar je hebt wel de mogelijkheid om onder deskundige begeleiding je vaardigheden te vergroten en je grenzen te verleggen. Afgelopen zomer heb ik veel gevlogen en behoorlijk vooruitgang geboekt. In Sillian kom ik hoop ik weer een stap verder.

En als het weer tegenzit? Skiën!

Volgens de reisgidsen is Sillian nog niet zo bekend bij de toeristen, maar zeker niet minder gezellig. Het is een sneeuwzeker skigebied, zeer geschikt voor beginners, gevorderden, families en snowboarders. Het gebied is erg overzichtelijk en heeft mooie, brede en zonnige pistes.

Ik kan nog niet uit persoonlijke ervaring spreken, omdat het vorig jaar zulk mooi weer was dat we elke dag hebben gevlogen. In het verleden is het nog wel eens zo geweest dat we ergens op de dag wisselden tussen ski's en parapent. In Sillian is halverwege de berg een ruimte om de parapent- of skispullen veilig weg te zetten. Via de radio houd je elkaar op de hoogte van de omstandigheden bij de start of op het landingsveld en als die veranderen, pas je de sport erop aan.

De vlieg/ski dag eindigt als de liften stoppen. Dan heb je even de tijd om in het hotel heerlijk te douchen en uit te rusten. Daarna een avondwandeling naar het restaurant om met z'n allen te gaan eten. Echt laat wordt het meestal niet, want na zo'n winterdag ben je behoorlijk rozig.

Dus: lekker op tijd slapen, dromen over de volgende prachtige wintervlucht!